

מאירי

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

כרשת נוח השע"ט

"צדיק בפרוה"

שְׁלוֹם יְלָדִים!

נח הִיָּה "צדיק תמים", כִּךְ התוֹרָה כּוֹתֶבֶת עָלָיו. אֲבָל חֲכָמֵינוּ מְלַמְּדִים אוֹתֵנוּ שֶׁהוא לא הִיָּה מִמֶּשׁ מְשָׁלֵם. לָמָּה?

מִמְשָׁלִים אֶת הַדָּבָר לְאָדָם שֶׁנִּכְנַס הַבֵּיתָה בַּיּוֹם קָר מְאֹד, וּבְבֵית הָיוּ אֲנָשִׁים נוֹסְפִים. הָאִישׁ הִרְגִישׁ שָׁקֵר לוֹ, וְלָכֵן הוא פָּתַח אֶת הָאָרוֹן וְהוֹצִיא מִתּוֹכוֹ מַעִיל פְּרוּה עֵבֶה וּמַחֲמָם, וְלָבַשׁ אוֹתוֹ.

הָאִישׁ הִזָּה פָּתַר אֶת הַבְּעִיָּה שָׁלוֹ, אֲךָ הוא לא התחשב כִּלְכֵן בְּאֲנָשִׁים הַנוֹסְפִים שֶׁסָּבִיבוּ, שֶׁלָּהֶם

עֵדוֹן קָר. אִם הוא הִיָּה מִפְּעִיל אֶת הַחֲמוּם בְּבֵיתוֹ, הוא הִיָּה מוֹעִיל לֹא רַק לְעַצְמוֹ. אֲלָא גַם לְאַחֵרִים.

כִּךְ גַּם נַח, לְמִרְוֹת שֶׁהִיָּה צָדִיק תָּמִים, הוא לא כִּלְכֵן נָסָה לְהַצִּיל אֶת בְּנֵי דוֹרוֹ הִרְשָׁעִים. לְעַמְתּוֹ, אֲבָרָהָם אָבִינוּ הִתְפַּלֵּל אֲפָלוֹ עַל הִרְשָׁעִים וְגַם נָסָה לְקַרְבָּם לְעַבּוֹדָת ה'.

אֲזַ בּוֹאוּ וְנִהְיֶה מֵהַצְּדִיקִים שֶׁגַּם מִתְּנַהֲגִים כְּרֹאוֹי וְגַם עוֹזְרִים לְאַחֵרִים לְהִתְנַהֵּג כְּמוֹ שְׂצָרֵיךְ.

2 רץ נצבי

6 מבוך תיבת נוח

ערוץ מאיר
לילדים



לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו: 02-6461323
או באתר ערוץ מאיר לילדים



סיפור בהמשכים

פרק א

"מי בא למשחק כדורסל?", שאל דן ברגע הראשון של ההפסקה.

"אני!", קרא בני.

"גם אני! דן, אני בקבוצה שלך!", מיהר שלומי להכריז.

כל ילדי הכיתה הצטרפו למשחק הכדורסל. הכיתה של דן, כיתה ג, היא כיתה מאוד מגובשת. כל הילדים חברים ממש טובים, ואוהבים לשחק ביחד. גם עכשיו הצטרפה כל הכיתה למשחק הכדורסל.

אמרנו כל הכיתה? בעצם, כמעט כל הכיתה. יש ילד אחד שלא הצטרף למשחק. לילד הזה קוראים צבי. כאשר דן קרא לכל הכיתה למשחק, צבי לא הצביע וגם לא אמר 'אני'. אתם שואלים מדוע?

צבי הוא ילד מאוד מיוחד. הוא אוהב על החברים וגם מאוד חכם. בכל המבחנים הוא מקבל ציון 100 או לפחות תשעים ומשהו. אבל צבי אינו יכול לשחק כדורסל. צבי יושב בכיסא גלגלים ואינו יכול לעמוד על רגליו.

כמה חודשים לאחר שצבי נולד, אובחנה אצלו מחלת ה"סי פִּי", או בעברית: "שיתוק מוחין". המחלה הזו פוגעת ביכולת של החולה לתפקד כמו שצריך. אצל צבי הפגיעה היא בתנועת רגליו. הוא אינו יכול ללכת כלל, ונאלץ לשבת בכיסא גלגלים ברוב שעות היום.

החברים של צבי כבר רגילים למוגבלותו של חברם לכיתה. הם מעולם לא חשבו שהוא שונה מהם או חלש מהם. להיפך, בכל דבר הוא היה הכי טוב, חוץ מבדברים שמצריכים תנועה גופנית, כמו משחק כדורסל.

כל הילדים יצאו במהירות למגרש, וצבי נשאר בכיתה, יושב בכיסא הגלגלים שלו.



הילד האחרון שיצא מהכיתה, היה יונתן. יונתן היה תלמיד חדש שהצטרף בתחילת השנה לבית הספר. כבר מהרגע הראשון בכיתה הוא שם לב למוגבלות של צבי והתעניין מאוד במצבו. במשך השבועות הראשונים שעברו מתחילת שנת הלימודים, הספיק יונתן לקיים כמה שיחות אישיות עם צבי. מאוד עניינו אותו החיים המיוחדים של צבי, והוא נהנה לשמוע את הדברים מפיו של צבי בעצמו.

"יונתן, אני מאוד מעריך את דבריך. אתה מאוד מתחשב בי. אבל תדע לך שאני מאוד נהנה בכל פעם שהחברים יוצאים למשחק שאני איני יכול להשתתף בו", אמר צבי ליונתן.

"אתה נהנה?! מה, אתה לא אוהב לשחק?!", שאל יונתן בלי להסתיר את פליאתו.

"אני מאוד אוהב לשחק. זה לא העניין. בוא ואספר לך קצת על חיי, ואולי תצליח להבין אותי יותר", אמר צבי כממתיק סוד. יונתן התקרב והקשיב היטב. הוא לא רצה לפספס אפילו מילה מדבריו של החבר שהוא כל כך מעריך.

יונתן מיהר לצאת אל המגרש, אבל לפני שיצא מדלת הכיתה, העיף מבט אחורה. כשראה את צבי יושב בודד בכיסא הגלגלים שלו, עצר את ריצתו וקרא לעבר חבריו: "בעצם אני לא אגיע למשחק". לא יכול להיות שאנחנו נשחק ויונתן יישאר כאן לבד, מסכן ועצוב, חשב יונתן לעצמו. הוא הסתובב ונכנס לכיתה.

"יונתן, למה חזרת? רוץ למשחק חבל שתפסיד!", הפתיע אותו צבי.

"לא, צבי. אני לא יכול לצאת לשחק כאשר אתה נאלץ להישאר כאן לבד. בכלל, אני חושב שזה לא בסדר מצד חברי הכיתה שהם משחקים במשחקים שאתה אינך יכול לשחק בהם", אמר יונתן בצער.

תחזית מזג האוויר

אתם יכולים לשאול: אם כך, מדוע יש לפעמים טעויות בחיזוי מזג האוויר? הרי המחשבים בדקו היטב את הכול!

אז קודם כול, יכול להיות שהחזאי טעה בקריאת המפות של המחשבים. זוהי מלאכה לא פשוטה להבין את התחזית המדויקת מתוך מה שהמחשבים מציגים. יותר מכך, גם המחשב הוא מוגבל והוא אינו יכול באמת לקחת בחשבון את כל-כל הנתונים הנצרכים. ככל שהמחשבים האלו יהיו יותר משוכללים ויותר חזקים, כך תהיה אפשרות יותר מדויקת לחזות את מזג האוויר.

ועכשיו לשאלת השאלות: לפי המדע, האם מתישהו יהיו מחשבים כל כך משוכללים עד שתהיה אפשרות לדעת מה יהיה מזג האוויר בעוד זמן רב? האם נוכל לקבל תחזית מדויקת לעוד חודש וחודשיים?

התשובה היא: כנראה שלא... מדוע? כי מזג האוויר מושפע מדברים כל כך קטנים! ישנו משפט ידוע שאומר: "נפנוף כנפי פרפר בברזיל עשוי לגרום לטורנדו בטקסס..." זוהי קצת הגזמה, אבל הרעיון מובן: יש דברים קטנים שעלולים להשפיע על מזג האוויר לאחר זמן, כך שלא ניתן באמת לחזות את מזג האוויר לתקופה ארוכה. בסופו של דבר ה' הוא הקובע. נתפלל לה' שייתן לנו שנה מבורכת ביותר, מלאה בגשמים ושמחה!

השבוע נתחיל בעזרת ה' לבקש בתפילה שה' יוריד לנו גשם. "ותן טל ומטר לברכה".

עם בוא הסתיו והחורף, רבים מתעניינים בתחזית מזג האוויר. האם יירד מחר גשם? האם תנשב רוח חזקה? האם יירד השנה שלג בירושלים?

כיצד החזאים יודעים מה יהיה מזג האוויר מחר? האם הם מסתכלים במשקפת כדי לראות האם מגיעים עננים?

אז לא בדיוק. תחזית מזג האוויר מבוססת על נתונים ומידע שמורכבים מהרבה הרבה חלקים ופרטים. כדי לנסות לחזות האם יירד לנו גשם מחר, עלינו לקחת בחשבון המון דברים: כיווני רוח, אחוזי לחות, לחץ אוויר, הפרשי טמפרטורה (של חום וקור) בין שכבות שונות באוויר ובאטמוספירה. נשמע קצת מסובך? אז באמת זה די מסובך.

למעשה, ישנם "מחשבי-על" שבדקים ומנתחים את הנתונים על פי מפות וצילומי לוויין, ועל פי מודלים שנמדדים במכשירים מיוחדים. החזאים מתבוננים במפות השונות, ומנסים דרכם להבין מה יהיה מזג האוויר בימים הקרובים.



שאלות בכרשה

1. מה היו שמותיהם של שלושת בני נוח?
2. מה היה גובהה של תיבת נוח?
3. מאלו בעלי חיים הביא לתיבה נוח שבעה שבעה?
4. האם העופות נכנסו לתיבה?
5. בן כמה היה נוח כשהתחיל המבול?
6. איזו שבועה נשבע ה' לאחר המבול?
7. מה היה שם אביו של אברהם אבינו?

חידת חדגא:

יודעים מה מברכים כשרואים את הקשת?



מבוך תיבת נוח

עזרו לכבשה להגיע אל התיבה!



חידת פולקע:

יודעים מה היה שמה של אימו של אברהם אבינו?



סביב השולחן



נעמה



חיימק'ה

טליה: מסכנות כל החיות שמתו במבול רק בגלל שהאנשים היו רשעים!

בני: זה לא ממש מדיק. חז"ל אמרו שגם בעלי החיים השחיתו את דרכם בדור המבול.

נעמה: בכל זאת אני חושבת שטליה קצת צודקת. הרי לבעלי החיים אין בחירה ודעת ולא ניתן להאשים אותם בעברות. נראה לי שחז"ל התכוונו לומר שכל הטבע היה משפיע ממעשי דור המבול, עד שאפלו בעלי החיים התנהגו בצורה לא מוסרית.

בני: אז אם כמו שאת אומרת שהחיות לא באמת חטאו, אז למה הן נענשו והשמדו?

נעמה: זו באמת שאלה טובה. גם בשאלה זו דנו חכמינו. אחת התשובות לשאלה היא שכל הטבע נברא בשביל האדם, כדי לעזור לו ולשרת אותו. לכן כאשר בני האדם חטאו כל כך עד שנגזרה גזרת המבול, כבר אין צורך וטעם במציאות בעלי החיים כלם, ולכן גם הם השמדו.

בני: תשובה עצמתית! בעצם כל העולם נברא בשביל האדם!

נעמה: זה ידוע שהאדם הוא נזר הבריאה. זו אחת מהסבות לכך שהוא נברא אחרון. אחריו שהכל היה מוכן לצרכו, יצר ה' את האדם. תפקידו הוא לשמור על העולם במעשינו הטובים, ובכך כל הבריאה תוכל להתקיים.

יונתן



טליה



בני

נעמה, בני, טליה, יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי. מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן, והם מדברים על נושא מעניין בפרשת השבוע. הצטרפו אליהם!